

# 'Een leger marcheert op zijn maag'

In de afgelopen periode ben ik onder andere op werkbezoek geweest bij de schietserie in Bergen/Münster-Süd. Dat is die locatie op de Noord-Duitse laagvlakte waar we viermaal per jaar met heel veel eenheden naar toe gaan om onze schietvaardigheden op een hoger peil te brengen.

Via gastheer 230 Clustercompagnie werden we onder meer deelgenoot gemaakt in de vele aspecten van de logistiek. Er ging een wereld voor me open en dat terwijl ik als genezerik toch deel uitmaak van het dienstvak der logistiek.

Ter plaatse dwaalden m'n gedachten af naar september 1988. Toen vond op diezelfde laagvlakte, ten zuiden van Hannover, Free Lion plaats. Dit was de laatste oefening die we als toenmalig 1ste Legerkorps organiseerden: 33.000 Nederlanders speelden er met duizenden wiel- en rupsvoertuigen in grote donkere dierenbossen en op open vlakten.

Als dienstplichtige met een gezwaluwstaart patje was ik zwaar onder de indruk. Na de val van de Muur werden krijgsmachten afgebouwd en dit soort mega-oefeningen afgeschaft, maar de input van de logistiek bleef. Oorlogen kunnen immers niet zonder logistiek, omdat anders simpelweg alles stilstaat.



De logistiekelingen onder ons zorgen nog steeds voor veldversterkingsmiddelen, reservedelen, munitie, eten, drinken en brandstof. Dat vergt inspanning, uitgekiende logistieke inspanning. Die zag ik in Bergen terug bij alle collega's die ons - onder andere - hun kennis, kunde en materieel presenteerden. Ik zag de Luna containerheftruck en de verreiker in levenden lijve, de uitgifte klasse I tot en met V en heel veel meer.

2014 is allesbehalve hetzelfde als 1988. De Koude Oorlog is beëindigd, maar de wereld is er allesbehalve veiliger op geworden, niet in de laatste plaats in onze veilige haven Europa. Kijk maar naar de Krim.

In de media gingen onmiddellijk stemmen op om terug te keren naar

krijgsmachten met dienstplichtigen; om tanks terug te roepen uit de mobilisatiecomplexen - oeps... verkocht aan Finland; om de krijgsmacht meteen maar weer te herinrichten.

De enige tip die ik, alleen al in verband met mijn werkbezoek en mijn gememoreerde terugblik op Free Lion, kan geven is deze: "Een leger marcheert op zijn maag". Die tip, gejat van een kleine grote man wiens leger wel eens was vastgelopen vanwege stagnerende 'lines of communication', geef ik u gratis en voor niets.

*Marcel van Hemert  
Onderofficier van het Regiment  
Geneeskundige Troepen van het dienstvak  
der logistiek.*