

Alle tollen zijn los

Als ik deze column schrijf, heb ik daar niet echt zin in. Niet dat ik een writer's block heb, om maar eens iets populairs te roepen, of omdat dit – als ik goed heb geteld – mijn 43ste column voor Trivizier is. Het zit dieper.

Als ik deze column schrijf is het week dertien, een getal dat gelijkstaat aan ongeluk. En in deze week valt toevallig ook nog eens vrijdag 1 april. Dat is de dag dat 439 jaar geleden de watergeuzen Den Briel op de Spanjolen veroverden. Het havenstadje Den Briel, gelegen op het Zuid-Hollandse eiland Voorne, heette vroeger Brielle en was in dat jaar het strijdtoneel van het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Die oorlog begon de eerste april en Alva verloor zijn bril, maar ik zal van deze column zeker geen 1 aprilgrap maken.

Het zit dieper: ik geloof niet alles wat me wordt verteld, maar tot op de dag van vandaag is het de planning dat Onze Minister van Defensie, Hans Hillen, op vrijdag 1 april de Beleidsbrief 2011 het licht laat zien. Als eindverantwoordelijke stelt de bewindsman in die langverwachte brief bekend wat de consequenties zijn van de zoveelste ombuiging die de Nederlandse krijgsmacht treft.

Ondanks alle commotie over die € 1.000.000.000 aan ombuigingen, heeft dezelfde politiek onlangs besloten tot een politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz en deelname aan VN-resolutie 1973 betreffende de no-fly zone boven Libië.

Ik troost me met de gedachte dat het is zoals het altijd zal zijn: de politiek wikt en beschikt, de krijgsmacht voert uit.

Het blijft diep zitten: als uitkomt wat er allemaal aan veronderstellingen in de pers en in de wandelgangen te horen is over de inhoud van die Beleidsbrief, dan wordt de krijgsmacht uitgekled. Naar aanleiding van eerdere geruchten in het AD dat ook

de tanks bij Defensie ter discussie staan, reageerde een woordvoerder van Defensie bepaald niet geruststellend: “De minister heeft gezegd: alle tollen zijn los.”

Op twitter kwam ik over die geruchtvorming een mooi citaat van Otto von Bismarck tegen: “Geloof een gerucht pas als het officieel wordt ontkend”. Van ministers- of regeringszijde is helemaal niets ontkend.

Taalkundig is “Alle tollen zijn los” overigens een staaltje ouderwetsheid tot en met, al kennen we het woord ‘tol’ nog wel uit het douanerecht (tol innen).



Hoe je het ook blijft wenden of keren, de werknemers van Defensie draaien op voor elke bezuinigingsmaatregel. Uiteindelijk betalen we de tol met A) onze veelgeprezen, immens populaire loyaliteit en B) omdat we nu eenmaal vaak het sluitstuk van de regeringsbegroting zijn. Ik hoop dat deze ‘tolbetaling’ niet zal resulteren in het gedwongen verlies van arbeidsplaatsen voor wie dan ook; ook hoop ik dat mijn kazerne rampspoed bespaard zal blijven; en ten slotte hoop ik dat ik een volgende keer weer ontzettend veel zin mag hebben in het schrijven van een column voor Trivizier.

Marcel van Hemert

(Deze column is geschreven op persoonlijke titel. Als sergeant-majoor, tevens AMV'er, maak ik deel uit van het Regiment Geneeskundige Troepen, onderdeel van het dienstvak logistiek.)

